



Boycot Israël

De kop en intro bij het opinieartikel 'Boycot van Israël is een slag in de lucht' van Uri Avnery (*Podium*, 22 januari) suggereren dat de Israëlische vredesactivist zich tegen het Kairosdocument van Palestijnse christenen keert. Het gaat echter veeleer om sterk verwante opvattingen. Avnery heeft zijn stuk voor de eerste keer gepubliceerd op 29 augustus 2009. Hij keert zich tegen een totale consumentenboycot van Israëlische producten, vooral ook om extreem nationalistische reacties in Israël te voorkomen. Hij pleit voor een beperkte boycot, namelijk van producten uit de nederzettingen. Het Kairosmanifest bepleit een soortgelijke boycot, als methode om de voor Palestijnen ondraaglijke bezetting te bestrijden.

Jaap Hamburger vz. *Een Ander Joods Geluid*